



Wie droomt wat?

Een snoepwinkel openen, bij de juf wonen en een fazantenfeestje vieren. Billy, Daantje en Matilda dromen wat af.

> DOE DE TEST!

Ontelbaar veel beroepen

Van spion tot uitvinder: Roald Dahl probeerde het allemaal uit. Doe de test en ontdek welk beroep bij jou past!





Als kleine jongen droomde
Roald Dahl ervan om uitvinder
van nieuwe chocoladesmaken te
worden. Pas heel veel jaar later
werd hij een wereldberoemde
schrijver. Voordat het zover was,
had hij het ene heldhaftige
beroep na het andere.
Welke dat waren?

Oliekenner in Afrika

Roald Dahl wilde graag veel van de wereld zien. Zijn ouders hadden hem toevallig ook naar een wereldberoemde ontdekkingsreiziger vernoemd, namelijk naar de Noor Roald Amundsen, die als eerste mens ter wereld naar de Zuidpool reisde. Zelf solliciteerde Roald Dahl na zijn middelbareschooltijd bij oliebedrijf Shell. Niet omdat hij zo graag alles over olie wilde leren, maar omdat hij dankzij die baan in het buitenland mocht wonen. Toen Roald er kwam werken, wilde zijn baas hem naar Egypte sturen, maar dat vond Roald niet avontuurlijk genoeg. Op de vraag of hij dan naar het Afrikaanse Tanzania wilde, zei hij meteen ja. Hij woonde daar tussen de leeuwen, slangen en zebra's, en had er de tijd van zijn leven.







Dit verhaal is waar







Vliegende held

Terwijl Roald in Afrika zat, brak in Europa de Tweede Wereldoorlog uit. Het leek hem fantastisch om te leren vliegen.

Daarom meldde hij zich aan voor de pilotenopleiding van het Engelse leger.

Roald werd aangenomen en leerde in acht maanden tijd hoe hij een gevechtsvliegtuig moest besturen. Daarna was hij klaar om mee te vechten in de oorlog, maar al tijdens zijn eerste vlucht stortte zijn vliegtuig neer. Hij belandde vol verwondingen in het ziekenhuis. Zijn neus moest zelfs opnieuw aan zijn gezicht worden vastgezet... Maar hij gaf niet op: toen hij hersteld was, klom hij meteen weer een vliegtuig in.

WIST JE DAT...

Roald tijdens zijn avontuurlijke leven vaak in het ziekenhuis belandde? Hij vond dokters geweldig en wilde er zelf stiekem ook een zijn.







Dit verhaal is waar





Geheim agent

Vlak na de oorlog belandde Roald in een nieuw avontuur. Tijdens een etentje raakte hij in gesprek met een hoge baas van de Engelse geheime politie. Roald maakte als oorlogsheld zoveel indruk op deze man, dat die hem een baan aanbood in Amerika. Dit was niet zomaar een baan: Roald werd een soort spion. Het was zijn taak om in Amerika bevriend te raken met belangrijke mensen in het leger en de politiek om zo achter geheime plannen te komen. Die informatie gaf Roald dan weer door aan de Engelse geheime politie.





WIST JE DAT...

Roald alles wat hij geleerd had in zijn spionnentijd jaren later goed kon gebruiken?
Toen mocht hij namelijk het filmscript schrijven van de James Bond-film *You Only Live Twice*.





Dit verhaal is waar







Dierenvriend

In Amerika wonen vond Roald fantastisch. Alleen miste hij de wilde dieren uit Afrika om zich heen. Daarom solliciteerde hij bij een dierentuin. Tot zijn grote vreugde werd hij aangenomen als gids. Hij ontving klassen schoolkinderen en vertelde ze geweldige verhalen over de krokodillen, apen en olifanten. Van avonturen die hij zelf had beleefd tot compleet verzonnen verhalen. Dat laatste was nou net niet de bedoeling. Toen de dierentuindirecteur zich op een dag voordeed als leraar en zich liet rondleiden door Roald schrok hij van de verhalen. Diezelfde dag werd Roald helaas ontslagen.







Dit verhaal is waar







Willie Wortel

Roald kon niet alleen fantastisch verhalen vertellen, hij was ook hartstikke handig. Als hij iets wilde hebben wat niet bestond, dan vond hij het zelf uit. Dat hij van uitvinden hield, kwam goed van pas toen zijn zoon Theo werd aangereden door een auto. Door het ongeluk zat er te veel vocht in Theo's hoofd, dat eruit moest. Roald was vastbesloten om daar een oplossing voor te verzinnen. Samen met vrienden vond hij een soort ventiel uit waarmee je vocht uit de hersenen kunt afvoeren. Uiteindelijk had Theo dat ventiel niet nodig, maar het werd daarna wel in ziekenhuizen gebruikt en er zijn heel veel kinderen mee geholpen.







Welk droomberoep past bij jou? Doe de beroepentest op werkblad 1 en ontdek het!





Dit verhaal is waar





HET MODIE VAN VRIENDSCHAP

Jip doet niets zonder Janneke en ook Suske en Wiske of Kwik, Kwek en Kwak beleven geen avontuur zonder elkaar. Dat gaat in de verhalen van Roald Dahl wel even anders! In zijn boeken zijn de meeste hoofdrollen voor kinderen die helemaal alleen zijn. Het zijn wel lieve, hulpvaardige en dappere types, met wie iedereen uiteindelijk vrienden wil worden.



Billy is de ster in De giraffe, de peli en ik. In het begin van het verhaal loopt hij toevallig langs een oud winkelpand, waar de Giraffe, de Peli en de Aap net zijn ingetrokken. Binnen de kortste keren zijn ze dikke vrienden. Hoe Billy dat voor elkaar krijgt? Hij praat met de Pelikaan over de dichtstbijzijnde vishandel en hij juicht en danst enthousiast mee als hij de Aap voor het eerst ziet dansen. Billy gaat met ze mee naar het landgoed van de Hertog en daar wil de oude man ook al snel vrienden worden met Billy. Hij is zo aardig en behulpzaam! De Hertog wil Billy daarom een eigen snoepwinkel schenken. Na een flinke verbouwing worden de gekste snoepjes ingevlogen uit verre landen. Bij de opening van de snoepwinkel zijn alle vrienden van de partij om Billy te helpen.













Matilda, uit het gelijknamige boek, is pas écht alleen op de wereld. Ze heeft wel een vader, moeder en broer, maar die geven geen klap om haar. Andersom snapt Matilda ook helemaal niets van haar familie. Als ze naar school gaat, weet ze op dag één juf Engel voor zich te winnen. De lerares glimlacht niet vaak, maar als Matilda een lief gedicht over haar opzegt, smelt de juf. Al snel sluiten de twee vriendschap en drinkt Matilda na schooltijd thee in het boshuisje van de juf. Andersom vertelt de juffrouw aan het meisje wat haar dwars zit. Ze helpen elkaar en aan het einde van het verhaal gaat Matilda zelfs bij haar wonen.



















Net als de hoofdrolspelers in zijn boeken was Roald Dahl veel alleen. Hij zat als kind op een kostschool en mocht alleen in de vakanties naar huis. Misschien vond hij die ervaring wel een mooi uitgangspunt voor zijn boeken. De personages in zijn boeken maken allerlei avonturen mee en zijn aan het einde van de verhalen niet meer alleen, maar juist omringd door vrienden en familie. In het leven van Roald Dahl was ook plek voor hechte vriendschap. Met illustrator Quentin Blake bijvoorbeeld. In het begin van zijn carrière vond Roald Dahl het moeilijk om een tekenaar te vinden die zijn hoofdpersonen lekker gruwelijk, griezelig of gemeen kon maken. Tot hij Quentin Blake ontmoette. Hij tekende precies zoals Roald Dahl het graag zag. De schrijver vond hem de beste illustrator van de wereld. Al snel werkte het duo met veel plezier samen en werden ze beste vrienden. Het was ook grappig om ze samen te zien, want Roald Dahl was heel lang en praatte veel, terwijl Quentin Blake juist klein en rustig is.



Wat voor vriend ben jij? Vul het vriendenboekje op werkblad 2 in.









TEKENEN MET QUENTIN BLAKE



Gek op tekenen

Wist je dat Quentin Blake nog steeds elke dag tekent? Hij is 88 jaar, woont in Londen en heeft in zijn leven al meer dan 400 boeken geïllustreerd. Auto's en gebouwen vindt hij het moeilijkst om te tekenen, terwijl vogels hem het makkelijkst afgaan. Kijk maar eens naar de fazanten in *Daantje*, de wereldkampioen en de vogels in *De Griezels*. Quentin begon met tekenen toen hij een tiener was. De tekeningen die hij maakte, stuurde hij naar een tijdschrift. Tot zijn grote verbazing werden ze geplaatst en kreeg hij er zelfs voor betaald. Toch ging hij na zijn middelbareschooltijd niet naar een tekenschool, maar werd hij eerst leraar Engels. Ondertussen bleef hij tekenen en niet lang nadat hij leraar was geworden, ruilde hij zijn beroep alsnog in voor dat van illustrator.









Hoewel Quentin voor veel schrijvers tekeningen heeft gemaakt, had hij bijna nooit contact met ze over die tekeningen. Behalve met Roald Dahl, vertelt hij. 'We discussieerden bijvoorbeeld met elkaar over de kleren die de Grote Vriendelijke Reus moest dragen.' In de eerste schetsen van Quentin Blake droeg de GVR een zwarte hoed en zwarte laarzen, daardoor zag hij er minder vriendelijk uit dan Roald Dahl in zijn hoofd had. De schrijver had in huis nog een paar grote leren sandalen liggen. Die vond hij beter bij de reus passen, dus stuurde hij ze op naar de illustrator. Hij tekende ze aan de voeten van de reus en ze pasten perfect.















Dieren verzinnen

Als je aan Quentin Blake vraagt waar hij de ideeën voor zijn tekeningen vandaan haalt, dan zegt hij: 'Uit de verhalen van de schrijvers.' Toch ging dat bij een van Roald Dahls boeken precies andersom. Roald had bedacht dat hij een verhaal wilde schrijven met drie dieren in de hoofdrol. Dit keer verzon hij de dieren niet zelf, maar vroeg hij aan Quentin welke dieren die wilde tekenen. Quentin kwam meteen met een giraffe, omdat hij die nog nooit had getekend. Een pelikaan met een grote gekke snavel leek hem ook leuk. Roald bedacht het derde dier. Dat moest een aap worden, omdat Quentin die zo goed had getekend voor De Reuzenkrokodil. Toen de twee vrienden het eens waren over de hoofdpersonen, begon Roald met het schrijven van De giraffe, de peli en ik.



Wil jij leren tekenen zoals Quentin? Doe de snelcursus *Tekenen met Quentin* en krijg tips van de illustrator zelf op werkblad 3!







EEN VOORSTELRONDTE

Geweldige, grappige en gruwelijke personages: de verhalen van Roald Dahl zitten er vol mee. Je leert ze beter kennen als je hun paspoortjes leest. Let nu goed op, want dan is de Wie droomt wat-quiz straks een makkie voor jou!









Billy

Woont: vlakbij een oud houten huis, waar bijzondere nieuwe buren intrekken: een giraffe, een pelikaan en een aap

Wonderlijk talent: durft in de bek van Pelikaan te stappen en zo naar de hoogste boom te vliegen

Houdt van: snoepen! Duivelsduizels, smikkelsmullers, gomkwispels of spitssizzels, hij lust alles



Aap



Wonderlijk talent: kan als hij op de kop van Giraffe staat bij de hoogste ramen ter wereld

Houdt van: glazen wassen met zijn vrienden









De Grote Vriendelijke Reus

Woont: in zijn grot in Reuzenland

Wonderlijk talent: kan met zijn grote oren lieveheersbeestjes horen lopen en dromen horen vliegen

Houdt van: fropskottel drinken en flitspoppers laten























Alles gelezen?
Ontdek of jij weet
waar iedereen van
droomt op werkblad 4.



